

Bijlage

Zo zien de dagteksten in het boekje *Jezus ontmoeten* eruit.

Ik ben het licht der wereld

¹⁴Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderricht. ¹⁵De Joden stonden verbaasd en zeiden: 'Hoe komt Hij aan die kennis van de Schriften? Hij heeft toch geen onderwijs genoten!' ¹⁶Jezus ging hierop in: 'Mijn leer komt niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. ¹⁷Wie bereid is zijn wil te doen, zal weten of deze leer van God komt, of dat Ik spreek op eigen gezag. ¹⁸Iemand die op eigen gezag spreekt, zoekt zijn eigen glorie, maar Hij die de eer zoekt van Degene die Hem gezonden heeft, is betrouwbaar en vrij van alle bedrog.' (...)

¹²Weer richtte Jezus zich tot hen: 'Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten.'

(*Johannes 7,14-18 en 8,12*)

a. Toelichting:

Jezus spreekt voortdurend tot de Joden. De geleerden onder hen erkennen Hem niet als een Schriftgeleerde, ze testen Hem en bestrijden Hem zelfs, proberen Hem er in te laten lopen. Maar Jezus geeft telkens klare antwoorden en leert de gewone mensen, hoe ze Gods wet moeten onderhouden. Nieuwsgierige mannen vragen Hem naar de bronnen van zijn kennis (vers 15). Jezus geeft als uiteindelijk antwoord, dat Hij het licht der wereld is. Hij nodigt hen uit om in Hem te geloven. Zodoende kunnen ze in het ware levenslicht verblijven.

34

b. We vragen aan Jezus om het levenslicht te mogen bezitten.

c. Punten die aandacht vragen:

- ▶ Jezus' kennis van de Schrift gaat menselijke kennis te boven (verzen 15-16).
- ▶ Jezus is het ware licht in de duisternis (vers 12).
- ▶ Jezus volgen = in Hem geloven. Het maakt ons vrij van duisternis (vers 12).
- ▶ Jezus is het ware licht van het ware leven (vers 12).

d. Gebed:

"Jezus, soms is het donker om me heen. Ik raak dan verward in wat de wereld me voorspiegelt. U bent dan de lichtstraal op mijn levenspad. Als ik mij aan U vasthoud vind ik weer zekerheid. Dat ware levenslicht wil ik bezitten."

e. Kort gebed:

Jezus, schijn in mij, schijn door mij!

f. Onderstreep wat jou aansprak en probeer wat op te schrijven.

35

Een overzicht van alle titels van de dagteksten staat op: <http://www.kcv-net.nl/kcv/activiteiten/publicaties-en-producties/boekje-jezus-ontmoeten/overzicht-inhoud-boekje-jezus-ontmoeten>

Basisinformatie over dit boekje: <http://www.kcv-net.nl/kcv/activiteiten/publicaties-en-producties/boekje-jezus-ontmoeten/>