

## Toespraak Burgemeester Poppens

*Bonifatius in Dorestad, 28 mei 2016, Grote Kerk, Wijk bij Duurstede*

Geachte aanwezigen, beste dames en heren,

Fijn om u allen te mogen ontvangen hier in de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede! Vandaag is een bijzondere dag. En dat is wel te zien aan de opkomst. Zoveel geïnteresseerden, zowel uit onze eigen stad als uit andere plaatsen.

Enkele speciale gasten wil ik even noemen:

- De commissaris van de Koning in Utrecht, dhr Van Beek,
- De Scriba van de Protestantse Kerk Nederland, dr Plaisier, de hulpbisschop van Aartsbisdom Utrecht mgr Hoogenboom
- Aus Fulda, Deutschland, Herr Burgermeister Wehner und seine Ehefrau, Herr Professor Wagner und seine Ehefrau. Herzlich Willkommen!  
Ich entschuldige mich dass ich nicht viel besser Deutsch spreche dann Rudi Carrell und Louis van Gaal....
- Een stevige delegatie vanuit het college van Dongeradeel (Dokkum)
- Leden van het Vriendschapscomité Dokkum-Crediton-Fulda
- En heel veel andere gasten die zich op een of andere wijze verbonden voelen met Bonifatius.

### **De stad waar u nu bent: Wijk bij Duurstede**

Vanmiddag beleeft u historie. Verhalen passeren over de Angelsaksische priester-monnik Bonifatius, over Dorestad, over Koning Radboud, over het evangelie dat werd gepredikt en zo meer. Hieraan voorafgaand wil ik als burgemeester kort met u stilstaan bij het bijzondere grondgebied waar u zich nu bevindt.

### **Canon van de Nederlandse geschiedenis**

Er wordt wel gezegd dat de belangrijkste gebeurtenissen uit dit gebied zijn in te delen in drie tijdvensters van de Nederlandse geschiedenis:

- de Romeinse Limes (van 47 tot 400);
- de vroege Middeleeuwen met Dorestad (van 650 tot 885);
- de late Middeleeuwen met bisschop David van Bourgondië (van 1456 tot 1496).

### **Ik begin met Dorestad**

Natuurlijk weet u dat zich hier van de 7<sup>e</sup> tot de 9<sup>e</sup> eeuw de nederzetting **Dorestad** bevond. Deze handelsplaats was een van de belangrijkste commerciële knooppunten in Noordwest-Europa. Dorestad was als het ware het Rotterdam van de Vroege Middeleeuwen. Vanwege de splitsing van de Rijn en de Lek lag Dorestad, naast handel, ook gunstig als beginpunt voor zendingswerk. Het is dan ook niet vreemd dat Bonifatius juist hier in 716 voor het eerst voet aan het Europese vasteland zette.

### **De Limes**

Maar wist u ook dat aan Dorestad de tijd van de Romeinen vooraf ging? Dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling hier een deel van de noordgrens van het Romeinse Rijk, de limes, lag?

Het derde hoogtepunt in de historie van Wijk **vond plaats onder bisschop David van Bourgondië**. We zitten inmiddels in de Late Middeleeuwen, eind 15<sup>de</sup> eeuw. Bisschop David van Bourgondië vestigde zijn hofhouding op kasteel Duurstede. Hij bracht hier de Bourgondische pracht en praal en omringde zich met vooraanstaande wetenschappers en kunstenaars. Van de grote monumenten in de stad herinneren nu nog deze kerk en zijn imposante toren, de Nederhoff en natuurlijk kasteel Duurstede aan deze bloeiperiode. Na 1528 verdween deze glans en moest de Utrechtse bisschop de wereldlijke macht overdragen aan Karel V.

## **Wijk bij Duurstede vandaag de dag**

Dames en heren,

Wijk bij Duurstede ligt aan de rand van de provincie Utrecht en is het eindpunt van de provinciale weg. Je zou kunnen zeggen: 'hier stopt het, wat valt daar nou te doen ...?' In Engeland noemen ze dit 'Land's end'. Maar juist door deze relatieve geïsoleerde zijn de inwoners meer op elkaar aangewezen. Men is gewend om de handen uit de mouwen te steken. De handelsgeest van toen is nog volop aanwezig. We genieten nog steeds van een kenmerkende 'Eigenwijsheid'. We hebben een rijk cultureel leven, kerken en maatschappelijke organisaties werken actief samen, en inwoners ontplooiën veel activiteiten en initiatieven.

Een schitterend voorbeeld is natuurlijk het Comité Bonifatius-Dorestad-1300-jaar. Ongeveer een jaar geleden spraken wethouder Kosterman en ik met Kees Slijkerman. Kees werd tijdens die bijeenkomst vergezeld door dominee De Jong, Hans Liefhebber, Gerrit Taute en Luit van der Tuuk. Na de eerste vragende blikken van mijn kant, werd ik al snel gegrepen door het bevlogen en enthousiaste verhaal dat ik hoorde. En kijk hoe op grandioze wijze inhoud is gegeven aan het Bonifatius-Dorestad jaar in Wijk bij Duurstede. Dit verdient een compliment en een groot applaus!

## **Afsluiting**

Tot slot wil ik nog enige verbazing met u delen. Ik was verrast hoe uitgebreid in diverse landelijke en regionale media over Bonifatius werd geschreven. Dat geeft aan hoezeer Bonifatius ook tegenwoordig nog tot de verbeelding spreekt. Ik zie de aankomst in Wijk dan ook als een welkome aanvulling van wat ik op school over Bonifatius heb geleerd, namelijk de slechte afloop in Dokkum.

Dames en heren,

Wijk bij Duurstede is een stad om van te genieten. Van de mensen en van de sfeer, maar ook om te dwalen door de geschiedenis. De sprekers na mij zullen ons ongetwijfeld met vaste hand leiden door die geschiedenis.

Ik wens u allen een inspirerende middag toe en tot ziens in Wijk!