

“Gij zult kracht ontvangen”

Dit was het thema van de dertiende nationale open dag van de katholieke charismatische vernieuwing in Nederland. Ongeveer vijfduizend mensen vonden hun weg naar de Vee-markthallen in Utrecht waar op de zaterdag voor pinksteren de bijeenkomst plaatsvond.

Uit het hele land waren mensen van plaatselijke charismatische gebedsgroepen aanwezig om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en samen het geloof te vieren. Mw T. Pouwels, de nieuwe voorzitter van de Landelijke Pastorale Kerngroep van de charismatische ver-

| 4 |

1-2-1 informatiebulletin 1990 - 356

nieuwing, leidde deze dag. Een hoogtepunt was ongetwijfeld het optreden van pater Emiliano Tardif msc. Hij drukte een belangrijk stempel op deze gebeurtenis. In de ochtend hield hij een inleiding over het thema, in de middag verzorgde hij in de eucharistie-viering de homilie en tegen de avond werd door hem gebeden voor de aanwezige zieken.

Tardif is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en was reeds voor de vierde keer in Nederland. Hij houdt zich sinds meer dan vijftien jaar vrijwel uitsluitend bezig met de verkondiging van het Evangelie. Opmerkelijk is dat deze verkondiging vrijwel altijd gepaard gaat met innerlijke en ook lichamelijke genezingen.

Tardif is vrij plotseling tot deze bijzondere roeping gekomen. In 1973 leed hij aan longtuberculose. Enkele vrienden kwamen hem in het ziekenhuis opzoeken en zij baden voor hem. Dit gebed zou hem hebben genezen. Vanaf dat moment voelde hij zich geroepen om met het gebed ook anderen van dienst te zijn. Hij zegt steeds uitdrukkelijk dat niet hij geneest maar Jezus en hij omschrijft zichzelf daarbij als “het ezeltje dat eens Jezus Jeruzalem binnendroeg”.

Het gebed voor de zieke, de handoplegging en de dienst van genezing kan men in de rooms-katholieke kerk een verwaarloosde zaak noemen. De charismatische vernieuwing heeft die aandacht voor de dienst van genezing. Op de bijeenkomst was er echter meer sprake van gebedsgenezing, en dat is toch wel wat anders. Vele aanwezigen werden verrast door Tardif die aan mensen in een rolstoel vroeg lopende naar voren te komen, die aan mensen met gehoorproblemen zei dat zij van nu af aan beter zouden horen, die ook zei dat de Heer op dat moment bezig was mensen met kanker te genezen. Velen kwamen naar voren en getuigden van hun genezing en prezen de Heer daarvoor. Hun namen en adressen werden genoteerd en Bouwen aan de Nieuwe Aarde, de organisatie die eindverantwoordelijkheid droeg voor dit gebeuren, zal contact met hen onderhouden.

Verstand en gevoel

Een gebedsgenezing is een indrukwekkende maar evenzeer wat verwarrende gebeurtenis. Je bent overtuigd dat genezingen zo niet plaatsvinden en tegelijk hoop je dat het voor al die mensen die naar voren komen echt waar en blijvend mag zijn. Het verstand en het gevoel zijn met elkaar in strijd verwekt. Het verstand lijkt toch te zullen winnen, want ook bij vorige bijeenkomsten met Tardif is voor velen de genezing niet blijvend geweest en hebben zij daarna een grote depressie ondergaan. Daarmee is niet gezegd dat genezingen niet kunnen plaatsvinden, want voor een enkeling zijn de effecten van het gebed blijvend. Hoe het komt dat er velen zijn die uiteindelijk toch terugvallen in hun ziek-zijn is moeilijk te zeggen. Misschien hoopten zij zo sterk op genezing dat zij wensten te geloven ook echt genezen te zijn. Dit is overigens een heel begrijpelijke reactie die men niet kan of mag afdoen met de omschrijving psychisch, inbeelding, hysterie. Misschien schort het aan een goede opvang en begeleiding van de mens die genezen werden. Men zou hen niet met scepsis moeten benaderen, maar hen bemoedigen en steunen. Ook in de komende tijd zullen mensen tot de ontdekking komen dat hun medische klachten weer terugkomen. Zij zullen een beroep doen op de pastores in hun eigen parochie en verwachten daarvan hulp.

Er gebeurde ook nog iets anders in de bijeenkomst. Sommigen die voor het eerst naar de nationale open dag kwamen zeiden na afloop dat zij waarschijnlijk niet meer zullen komen. Voor hen was het iets te spectaculair, al die genezingen en al die emotie. Een man uit Deventer zei: “Ik geloof niet dat dit mijn soort van geloof is”. Hiermee nam hij afstand van iets wat hij niet echt heeft leren kennen, namelijk de charismatische vernieuwing. De vernieuwing kenmerkt zich immers door de charismata zoals de dienst van genezing en niet door deze vorm van gebedsgenezing. ||

DR M.W.H. STEEMERS-VAN WINKOOP, studiesecretaris gezondheidsethiek SRKK

1-2-1 informatiebulletin 1990 - 357

| 5 |

Een officiële publicatie onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
[Meer over woorden van kennis](#) en [gaven van genezingen](#).