

## NIEUWSBRIEF PASTORAAL CONGRES nr. 7

### Inhoud:

1. Vooraankondiging komend congres 2016;
2. Digitaal boek *Kleine geloofsgroepen* cadeau;
3. Reacties van deelnemers
4. Vindplaats van teksten en geluid congres 2014

### 1. Vooraankondiging

Het volgende **Pastoraal Congres is 6-8 maart 2016**, weer van zondagavond tot en met dinsdagmorgen.

#### Verzoek

We zouden u willen vragen deze datum niet alleen in uw eigen agenda te reserveren, maar ook naar vermogen te bevorderen dat er geen vergelijkbare activiteiten in die periode worden gepland door parochies, bisdommen, bewegingen en anderen. In toenemende mate hebben we elkaar hard nodig in katholiek Nederland. Laat het Pastoraal Congres een ontmoetingsplaats en oefenplaats zijn voor pastorale krachten in alle geledingen van onze Kerk.

#### Helvoirt

Plaats van samenkomst in 2016 is, evenals voorgaande jaren: Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt.

De [organiserende werkgroep](#) is uitgebreid met verschillende pastores en samen met bisschop J. van Burgsteden sss zijn we bezig het programma voor te bereiden. Nieuws daarover verschijnt in deze nieuwsbrief en op [www.stucom.nl/pastoraalcongres](http://www.stucom.nl/pastoraalcongres).

### 2. Cadeau voor u

We hebben een cadeau voor u!  
Een vrucht van eerdere pastorale congressen en van noeste arbeid van enkele schrijvers. Het boek *Kleine geloofsgroepen. Wegen naar een vitale parochie* (2011) is nu als gratis download te vinden op <http://www.stucom.nl/document/0394.pdf>. Uitgeverij Abdij van Berne heeft hier toestemming voor gegeven. Dit boek is belangrijk werkmateriaal voor iedereen die wil werken aan kleine christelijke

gemeenschappen binnen parochies. Via de uitgebreide inhoudsopgave op pagina 117-120 ziet u snel wat er in de verschillende hoofdstukken te vinden is. Zo kunt u gelijk aan de slag gaan.

Een gedrukte versie van dit boek is nog steeds verkrijgbaar bij de uitgever, <http://www.berneboek.com/site/advsearch.php>.

### 3. Reacties van deelnemers

Enkele reacties van deelnemers aan vorige congressen willen we u niet onthouden.

#### MINDER WERKDRUK

Een priester schreef: "Het laatste pastoraal congres heeft mij de hoop gegeven dat we met een krimpende kerk toch op weg zijn naar het beloofde land en niet moeten terugkeren naar de vleespotten van Egypte, oftewel het Rijke Roomsche leven.

Bij mij is de opmerking blijven hangen: We verwachten van priesters niet dat zij de Kerk vernieuwen, maar wel dat zij de Heilige Geest niet tegenwerken. Dus ondersteunen wat er vanuit de leken opkomt aan nieuwe initiatieven. Dat haalt bij mij een stuk werkdruk weg en geeft ruimte in mijn geest."

#### COMPLEXE WERELD

Een parochiaan die meegekomen was met haar pastoor illustreert dat het allemaal niet gemakkelijk gaat door te schrijven: "Wat heb ik gedaan met de opgedane inspiratie tijdens de 3-daagse? Ik werk me dagelijks een slag in de rondte voor mijn dagelijks brood. Ik werk niet meer in de kerk maar met kinderen. Ik probeer gewoon een aardig positief en hartelijk mens te zijn in deze complexe wereld."

#### OGEN GEOPEND

Een andere deelnemster schreef: "De lezing van Hennecke van het jongste pastoraal

congres is me sterk bijgebleven en heeft me de ogen geopend! Ik moet om-denken: niet meer klagen wat er allemaal in de woestijn ontbreekt, maar helemaal op God vertrouwen! Hij zal ons de weg wijzen door de woestijn om op de juiste tijd het beloofde land binnen te trekken ..."

#### KLEINE GEMEENSCHAPPEN VORMEN

Op mijn vraag aan een pastoraal werker hoe het nu gaat met het opzetten van *small Christian communities (SCCs)*, waarvoor in verschillende congressen veel aandacht was, kreeg ik deze zeer interessante reactie:

"Ik heb inmiddels drie groepen opgericht.

*Een locale groep* vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd, allemaal met sterven van geliefden bekend en allemaal geen behoefte aan rouwtherapie, rouwgroep e.d. Deze groep is nu een half jaar bij elkaar (9 mensen exclusief de begeleiding) en werkt goed. Ik gebruik een mix van eigen ideeën en van Baranovsky.

*Een tweede groep* heb ik geworven bij een middagje vertellen over SCCs bij de plaatselijke Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Tot mijn verbazing schreven tien mensen zich in. In deze (dus ook min of meer categoriale) groep zit wisseling, nog steeds 10, waarvan 4 nieuwen. Deze groep laat ik straks over aan een ervaren begeleidster, want deze groep heeft dat altijd nodig (gemiddelde leeftijd ver in de 80!). Wat ik bij deze groep doe is vooral anticiperen op de waslijst aan wensen die zij zelf inbrachten, van oud worden in deze digitale wereld tot kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Ook hier gebruik ik soms Baranovsky, meestal maak ik zelf een voorbereiding om te zorgen dat we het toch echt wel over geloof gaan hebben, de valkuilen voor gezelligheid en thee zijn groot! Hier helpt vooral mijn humor goed.

*Een derde groep* zijn vrijwilligers die een nieuwe bezoekgroep zijn gaan vormen en die na mijn training en toerusting voor dit werk behoefte hadden een verdere verdieping, vooral in de zin van reflectie op het eigen geloven in de context van het werk dat zij doen. Bij hen heb ik Opnieuw Beginnen gebruikt, methodischer ook omdat zij twee doelen hadden: groei voor zichzelf en verdieping voor het bezoekwerk.

In september begin ik een *nieuwe ouderengroep* en ga ik in twee geloofsgemeenschappen mijn hengel uitgooien.

Daarnaast is er een goede vriend van me die een *groep* is begonnen *rondom de meer mystieke kant van het geloof*, daar zitten 6 mensen op (allemaal kadervrijwilligers) en loopt goed, na interne strubbelingen over de te volgen weg (meer methodisch / kennis verwerven / cognitief of juist ervaring als uitgangspunt en reflectie daarop). Nu is er een goede mix van beide.

Mijn collega pastoraal werker is gestart met een *oudere-jongerengroep* (18-36) die blijkt ook SCC-behoefte te hebben.

Kortom: het begint te lopen, en - dat is wel zo - het is *vreselijk veel werk*. Ik blijf een half jaar bij elke groep en in tussentijd leid ik een begeleider op die het dan overneemt, want anders kom ik erin om. Nadenkend over de soorten: Baranovsky is sterke voorstander van niet-categoriale groepen, mijn ervaring is dat categoriale groepen ook goed werken.

Tot slot: *Opnieuw Beginnen* en *Jonge Wijn in nieuwe zakken* van Armbruster zijn erg mooie methodes, maar zijn hier en daar toch te catechetisch / docerend voor de doelstellingen die ik hanteer. Ik gebruik er delen uit.

Kortom, ik vermaak me prima en zie uit naar opnieuw een ontmoeting."

*Meer over de methodes die hij noemt leest u in het SCC-bulletin nr. 16 en het boek [Kleine geloofsgroepen](#) vanaf pagina 91. Naast Opnieuw Beginnen en Jonge Wijn in nieuwe zakken is nu ook de methode Kom en Zie in het Nederlands verkrijgbaar. Alle drie bij uitgeverij Halewijn in Antwerpen. Ze vormen onderdelen van het WeG-project. WeG = Wege erwachsenen Glaubens = wegen naar volwassen geloof, wegen naar volwassen geloven.*

4. Teksten en geluid pastoraal Congres 2014: zie [www.stucom.nl/document/0397.pdf](http://www.stucom.nl/document/0397.pdf).

Namens de Werkgroep Pastoraal Congres,

Kees Slijkerman

---

Redactie en administratie *Nieuwsbrief pastoraal congres*: Kees Slijkerman  
Aanmeldingen en afmeldingen voor deze gratis nieuwsbrief: [kees@stucom.nl](mailto:kees@stucom.nl)