



“Bid en smeeK in de Geest”

**6 gebeden bij het Weesgegroet,
10 gebeden voor allerlei gelegenheden,
10 gebeden voor de grote wereldden,
4 gebeden bij het Magnificat.**

“Bid en smeeK in de Geest” is een aanvulling op de eerste brochure “*Als gij bidt, zeg dan...*”. Daarvan is nog een voorraad beschikbaar.

“Bid en smeeK in de Geest” verschijnt aan het begin van de advent. De teksten willen een hulp zijn bij het persoonlijk gebed of bij het gebed in het gezin. Het boekje kan ook aangeboden worden als geschenkje bij een ziekenbezoek, aan mensen in rusthuizen of bij tal van andere gelegenheden. Ook zij die werkzaam zijn in de pastoraal zullen hierin een aanbod vinden van zinvolle gebedsteksten voor allerlei vieringen en andere gelegenheden.

Bid en smeeK in de Geest, 32 blz., geïllustreerd

1 ex.: € 6,00 (excl. verzendingskosten)

Bestellen bij: KCV vzw, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt

info@kcvvlaanderen.be



Stuur mij ex. “Bid en smeeK in de Geest”

naam:

adres:

.....

Bid en smEEK. Je begint met te smEken. Je bidt immers omdat je iemand nodig hebt. Voor jezelf. Of voor anderen. Je begint dus met te vragen. En zo ga je op weg met het gebed dat stilaan andere vormen gaat aannemen. Je verandert door te bidden. Door te veranderen, verandert ook jouw gebed. En uiteindelijk ook jouw vraaggebed.

Alles is goed op die weg. Niets is God te min. God luistert naar het hart dat spreekt. Is gelukkig voor ieder woord. Ieder woord in waarheid.

Dit boekje begint en eindigt bij Maria. Is er voor het gebed een betere ingangspoort naar God? En een betere uitgangspoort naar de wereld en de mensen? Waar Jezus gaat, daar gaat Maria. Maar ook waar wij gaan, gaat Maria mee in haar ja zonder voorbehoud. Haar ja is vruchtbaar.

Het gebed beschermt ons, maar niet tegen de moeilijkheden van het leven of tegen het lijden in al haar vormen. De bescherming van het gebed ligt elders. Het toont ons Jezus die zijn kruis draagt. Wij lopen achter Hem als Simon van Cyrene. Jezus loopt voor ons. Het kruis weegt even zwaar. Alleen de richting van de weg verandert: op weg naar leven. Jezus is de weg. En Hij is het leven.

Het gebed zet ons niet alleen op weg naar Jezus en naar de Vader. De Geest stuwt ons ook naar de andere mensen. De wereld rond.

Het gebed opent onze ogen op de schoonheid van de natuur. Op de schoonheid van de mens. Ook op de geliefde die er niet meer is. Maar er toch nog is, gegrift in de palm van Gods hand.

In het gebed vormen we gemeenschap met veel biddende mensen. Uit het verleden: Mozes en David, Zacharias en Maria, Simeon en Paulus. Maar ook mensen van vandaag.

Bidden maakt ons eenvoudiger. Ontvankelijker. Liefdevoller. Soepeler, want we kunnen ons inleven in de vreugde en het lijden van de mensen.

We zijn dus nooit meer alleen. Jezus in ons midden. En wij tussen de mensen. Van begin tot einde dankbaar en vol verwondering.

+ *Lode Aerts - bisschop van Brugge*