

## UITNODIGING

**Aan:** mensen die eerder deelnamen aan een vormingsdag van de KCV-werkgroep Genezing, Bevrijding en Evangelisatie; en aan belangstellenden

**Betreft:** VORMINGSDAG OVER BIDDEN OM GENEZING EN DE ZIN VAN HET LIJDEN

Beste mensen,

Ongeveer 17 mensen hebben al gemeld dat ze 9 juni komen. Dit is een reminder voor de anderen. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden voor deze vormingsdag op zaterdag 9 juni in 's-Hertogenbosch.

**Thema:** *Vol vertrouwen op de Heer bidden om genezing.*

**Plaats:** Lucaskerk, Zuiderparkweg 301, 5216 HB 's-Hertogenbosch

**Programma:**

9:30 uur Inloop en koffie/thee

10:00 - 12:15 uur opening, lofprijzing, gebed en stil worden voor de Heer

Aansluitend bekijken en bespreken we de video *Fearless*.

We hebben deze video aan het eind van de vorige vormingsdag (2 december 2017) een keer gezien, maar gaan er nu bekijken met Engelse ondertiteling, zodat we het gesproken Amerikaanse Engels gemakkelijker kunnen volgen.

Deze video toont hoe in een katholieke kerk in de Verenigde Staten een viering is met uitstel in van het allerheiligste, teams die met mensen bidden om genezing (voorproefje:

[www.fearlessdocumentary.net](http://www.fearlessdocumentary.net)). In deze video komt onder andere aan het woord Mary Healey, lid van de pauselijke Bijbelcommissie en van de doctrinaire commissie van de internationale KCV. Maar veel belangrijker is dat ze zelf geleerd heeft in geloof stappen te zetten, met verwachtend geloof te bidden om genezing en daarbij ook te leren van mensen als Randy Clark. Ze schreef hier ook een boek over: *Healing. Bringing the Gift of God's Mercy to the World*.

Wat kunnen we van de mensen op deze video hiervan leren, hoe kunnen we dit in onze

Nederlandse context doen, welke ervaring hebben we hier al mee? Ook in parochieverband?

Deze documentaire is een stimulans tot moedige stappen in de bediening tot genezing. In samenhang hiermee is het heel belangrijk goed inzicht te hebben in de zin van het lijden. Vragen hierover zullen in de ochtend al vanzelf te voren komen.

13.00-15.00 uur. Na de middagpauze geeft pater Patrick Lens o.p. uit België een inleiding over *Genezing en de zin van het lijden*. Dr. Patrick Lens is al heel lang actief betrokken bij charismatische vernieuwing en heeft veel ervaring met gebed om (innerlijke) genezing.

Aansluitend: vragen stellen, ervaringen delen en gesprek.

15:00 uur afronding van de bespreking. Als er mensen aanwezig zijn die zelf voor zich willen laten bidden om genezing, nemen we daar om 15.00 uur de tijd voor. Graag tevoren melden.

**Kosten:** € 10 per persoon, inclusief koffie/thee, bij aankomst te voldoen. Lunchpakket zelf meenemen. **Aanmelding** graag zo spoedig mogelijk: mail naar [kees@stucom.nl](mailto:kees@stucom.nl)

Met hartelijke groet,

Kees Slijkerman,

voorzitter KCV-werkgroep Genezing, Bevrijding en Evangelisatie

e: [kees@stucom.nl](mailto:kees@stucom.nl); t: 0343-578814; Birkastraat 29; 3962 BM Wijk bij Duurstede

*Op de volgende pagina nog extra achtergrondinformatie >>*

**Waarom het onderwerp van 9 juni?**

In de werkgroep hebben we indringend gesproken over de verschillende visies en belevingen ten aanzien van gebed om genezing. Het onderwerp *genezing en de zin van het lijden* hebben aan pater Lens voorgelegd met deze woorden: *De complementariteit van de bediening tot genezing en de zin van het lijden*.

*Belangrijke vragen hierbij:*

- Ziektes en gebreken zijn eigen aan de gebrokenheid van de schepping, terwijl de voortekenen van het komende Rijk van God zichtbaar worden in de genezingen die soms op gebed plaatsvinden. Mogen we stellen: "Hoe meer we bidden om genezingen, hoe meer genezingen er plaatsvinden?" En mogen we stellen dat bidden om genezing belangrijk is voor de evangelisatie, omdat die genezingen geloof in Christus kunnen opwekken"?
- Het ligt toch ook in Gods natuur om te genezen, dus dat is toch waar Hij naartoe werkt? Mogen we dus bij elk gebed om genezing 'in geloof gaan staan' en genezing claimen/verwachten?
- Of mag je dat alleen doen in een concrete situatie waarin je een specifiek charisma van geloof ontvangt voor een concrete genezing? Kun je (alleen) in die situaties genezing aanzeggen?
- En welk geloof mag je dan verwachten van degene die volgens jou in die situatie genezing zal krijgen?
- Hoe bevorderen we een grotere ontvankelijkheid voor de charisma's van geloof en genezingen, zodanig dat er ook meer genezingen plaatsvinden, zonder dat er valse verwachtingen worden gewekt?
- Hoe voorkom je dat genezingsprocessen belemmerd worden door te spreken over de zin van het lijden? En hoe voorkom je anderzijds dat een bepaalde manier van spreken over genezingen afbreuk doet aan een positieve manier van omgaan met het lijden?

---

**Meer over Patrick Lens**

Pater Patrick Lens woont in België en is al heel lang bij de charismatische vernieuwing betrokken. Hij is dominicaan, theoloog en gestalttherapeut, doctor in de theologie en verantwoordelijk voor de studentenpastoraal in Brussel. Professor theologie in Nederland, begeleider van talrijke spirituele retraites en gestalttherapeut in Brussel en Gent. Hij was al lang priester toen hij op latere leeftijd lid werd van de Belgische dominicaner orde. Hij heeft veel ervaring met het bidden om genezing, vooral om innerlijke genezing. En hij maakt gebruik van inzichten vanuit de psychologie. Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie.

In januari 2018 heeft hij met een team een nieuw initiatief genomen voor Nederland op het gebied van genezing. Dat was een weekend 'in verband met het moederlijke' en dat werd goed bezocht. Eenzelfde weekend, maar dan 'in verband met het vaderlijke' is 1 t/m 3 juni. Zie [www.kcv-net.nl/kcv/agenda/als-een-arend](http://www.kcv-net.nl/kcv/agenda/als-een-arend). Zie ook [www.prisma3.be](http://www.prisma3.be).

In 2008 gaf prof. dr. Patrick Lens gastcolleges voor onze bijzondere leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie [www.stucom.nl/document/0267.pdf](http://www.stucom.nl/document/0267.pdf).

Privacy: *Wilt u deze berichten van onze werkgroep niet meer ontvangen, mailt u mij dat dan. Dan verwijder ik u van de verzendlijst die ik bijhoudt in mijn computer.*  
Kees Slijkerman