

*Gebedsgroep*

*"Water-ringen"*





## Wie zijn wij?

Wij zijn een charismatische gebedsgroep die is ontstaan vanuit het verlangen om meer van Gods Heilige Geest te ervaren.

35 Jaar geleden, in oktober 1983, kwamen wij voor het eerst in de kapel van de St. Joseph parochie in Wateringen met 12 mensen bijeen.

Sindsdien komen wij wekelijks samen om te bidden, God te prijzen, en om ons geloof te verdiepen door open te staan voor de aanwezigheid en leiding van de Heilige Geest.

Wereldwijd zijn er al meer dan 110 miljoen katholieken die zich hebben aangesloten bij een gebedsgroep van de Charismatische Vernieuwing.

## Hoe is de Charismatische Vernieuwing ontstaan?

Paus Johannes XXIII nodigde in 1959 heel de Kerk uit om de volgende woorden mee te bidden: "Heilige Geest, hernieuw vandaag Uw wonderen, als een nieuw Pinksteren." Het was de aankondiging van het Tweede Vaticaans Concilie. Tijdens het Concilie (1962-1965) erkende de Kerk onder meer dat de gaven van de Heilige Geest altijd voor alle gelovigen beschikbaar zijn gebleven, zoals bij het eerste Pinksteren. Zo kwam er meer ruimte voor de werking van de Heilige Geest.

In 1967 kwam dit op een bijzondere manier tot uiting tijdens een bijeenkomst van een groep studenten in Pittsburg (VS). Spontaan ontvingen zij bijzondere gaven en ervoeren de diepe, persoonlijke liefde van God. Zij kregen een verlangen om enthousiast te getuigen van hun geloof. De Charismatische Vernieuwing heeft geen stichter of oprichter zoals andere bewegingen die hebben – het is het soevereine werk van de Heilige Geest en heeft zich in korte tijd over heel de wereld verspreid. In 2017 werd het 50-jarig jubileum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing wereldwijd gevierd met een bijeenkomst op Pinksteren in Rome met Paus Franciscus.

Het woord Charisma betekent "genadegave", een gave die je cadeau krijgt van Christus door Zijn Heilige Geest. In het Nieuwe Testament worden verschillende charisma's genoemd. Er zijn heel opvallende gaven, zoals de gave van genezing, profetie en het spreken in tongen. Er zijn ook wat "gewonere" gaven bij, zoals leiderschap, dienstbaarheid en het bemoedigen van anderen. Het gaat erom dat je met de gaven anderen dient en meehelpt de Kerkgemeenschap op te bouwen.

Een charismatisch katholiek is iemand die een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus, zich open wil stellen voor Gods leiding in het dagelijks leven en leeft in de kracht van de Heilige Geest. De charisma's zijn er om elkaar als Kerk hierin op te bouwen.

## Waar en wanneer komen wij samen?

**Iedere woensdagavond van 19.45u – 21.45u**

**Basisschool Kleurrijk**

**Ambachtsgaarde 3**

**2542 ED Den Haag**

Behalve de laatste woensdag van de maand; dan is er een Eucharistieviering in de St.Josephkerk met gelegenheid voor persoonlijk gebed voor zieken en andere noden:

**Dr.Schaepmanstraat/ Harry Hoekstraat**

**Wateringen**

**Aanvang: 20.00 uur**

Van harte nodigen wij u uit om op een van deze avonden kennis te komen maken met de "Gebedsgroep Water-ringen".

Graag van te voren even contact opnemen met:

*Nel Koeleman*

*telefoon 0174-241585*

*of*

*Koos van Leeuwen*

*telefoon 0174-280595*