



Titel: *Dienst van bevrijding*

Oorspronkelijke titel: *Deliverance Ministry*

Auteur: Leerstellige commissie CHARIS, eindredactie dr. Mary Healy en dr. Etienne Vetö. Voorwoord van kardinaal Kevin Farrell, prefect van het Dicasterie voor Leken, Familie en Leven.

Vertaling: Nicolette Bauer en mr. drs. J.G.N.M. van Rossem, priester van het bisdom 's-Hertogenbosch; mede-eindredactie namens de uitgever: Kees Slijkerman

Aantal pagina's: 150

Prijs: € 14, plus verzendkosten. Vanaf 4 exemplaren geen verzendkosten.

Uitgever: Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing

Besteladres: www.kcv-net.nl/kcv/webwinkel
info@kcv-net.nl, KCV-Dienstencentrum, Prins Karelstraat 100, 5701 VM Helmond.

VRUCHT VAN INTERNATIONALE BEZINNING
Dienst van bevrijding is een vrucht van jarenlange internationale bezinning op vragen en praktijkervaring in allerlei landen. Het is een uitgave van CHARIS, het in het Vaticaan gevestigde orgaan van dienstverlening vanuit en voor charismatische vernieuwing.

DIENST VAN BEVRIJDING

EEN VORM VAN KATHOLIEK
PASTORAAT

Als je je belemmerd of gebonden voelt door demonische krachten, kun je daarmee dan terecht bij een katholieke pastor? En kun je als katholieke leek effectief optreden tegen mogelijk aanwezige demonen of moet je doorverwijzen naar een exorcist?

Dit soort vragen wordt vakkundig beantwoord in het boek *Dienst van bevrijding*. Een boek dat wordt aangeprezen door kardinalen, bisschoppen en mensen uit de praktijk.

"Veel tijdgenoten rekenen niet met de invloed van engelen of demonen. Beïnvloeding vanuit een geestelijk wereld wordt door hen gezien als een visie uit een premoderne tijd. Toch melden zich ook in onze dagen bij pastores gelovigen die zoeken naar bevrijding van boze machten. Dit boek voorziet in een theologische basis voor de dienst van bevrijding aan de hand van duidelijke pastorale richtlijnen. De wijsheid van de Heilige Schrift en de kerkelijke traditie zijn erin verwerkt. Dit boek kan ook een eyeopener zijn voor wie nog niet bekend is met de dienst van bevrijding als vorm van katholiek pastoraat. Christus wil mensen vrijmaken van gebondenheid en onderdrukking.

– **Mgr. Dr. Gerard de Korte**,
bisschop van 's-Hertogenbosch

"De dienst van bevrijding is een noodzakelijk onderdeel van evangelisatie in onze wereld, een bevrijdende ontmoeting met Gods barmhartigheid, waar paus Franciscus zozeer de nadruk op legt. De gedachten en richtlijnen in dit boek zijn de rijpe vrucht van een grotere deelname van leken aan de missie van de Kerk. "

– **Kardinaal Christoph Schönborn**,
aartsbisschop van Wenen

Uit het voorwoord van
Kardinaal Kevin Farrell,
prefect van het Dicasterie
voor Leken, Familie en Leven
Over het boek *Dienst van Bevrijding*

“De ontmoeting met Jezus Christus, die verzezen is en leeft, herschept het leven van mensen. Terwijl zij zich aldus bewust worden van Gods grote barmhartigheid en van hun waardigheid als kinderen van God, krijgen zij tevens een duidelijker begrip van de donkere aspecten in hun leven, die obstakels vormen voor hun verbondenheid met God, met alle mannen en vrouwen, en om een christelijk leven optimaal te beleven. Zoals het evangelie ons onder de aandacht brengt, onthult de aanwezigheid van het licht van het Woord de duisternis die in ons is (vgl. Joh. 1,5).
(...) Bevrijdingsdienst, hoewel deze scherp onderscheiden moet worden van groot (of openbaar) exorcisme – voorbehouden aan een bisschop en de door hem aangestelde priesters en gebaseerd op de geëigende rituelen –, brengt een besef teweeg van de immense genezende en bevrijdende kracht die uitgaat van de persoon van Jezus, Zoon van God, in wiens naam de bevrijding wordt uitgesproken. Tevens is het een bemoedigende herontdekking van de rijkdom van ons doopsel, dat elke gelovige tot een lid van het lichaam van Christus maakt, iemand die - tot op zekere hoogte - deelt in de goddelijke voorrechten van Christus het Hoofd.
(...) De Commissie aanvaardde de aanwijzingen van de Congregatie voor de Geloofsleer, alsmede het advies van vele theologen en deskundigen op dit gebied. Het zorgde ervoor dat de volledige behandeling van het thema op een gedegen Bijbelse, patristische en magisteriële fundering werd gebaseerd. Op deze manier draagt het erfoed van de leer en de pastorale praktijk van de traditie van de Vroege Kerk ertoe bij de ervaring van de charismatische vernieuwing te

verrijken, en wordt de bevrijdingsdienst geplaatst op de solide grond van het geloof van de Kerk.

(...) De hernieuwde reflectie op de dienst van bevrijding, die aangewakkerd is door de reeds lang gevestigde praktijk binnen charismatische vernieuwing, kan nu de hele Kerk – leken, geestelijken en religieuzen – van dienst zijn om meer ontvankelijk te zijn voor deze "doopgave" die aan alle leerlingen van Christus wordt geschonken, en die in zijn volledige waarde moet worden erkend bij de geestelijke begeleiding van de gelovigen.”

"Vanaf het moment dat ik ging schrijven over dienst van bevrijding, had ik de hoop dat iemand een stevige fundering zou leggen voor bevrijdingswerk in een katholieke context, met een grotere theologische precisie dan ikzelf te bieden had. Ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat het met dit boek gelukt is. Dit werk toont aan dat bevrijdingswerk in het parochielevens een transformerend onderdeel kan zijn, dat de Heilige Geest kan gebruiken om vrijheid onder Gods mensen te brengen!"

– **Neal Lozano**, auteur van *Unbound: A Practical Guide to Deliverance*

“Onze diepste identiteit is dat wij Gods geliefde kinderen zijn. Maar we hebben bevrijding nodig als we zijn kwijtgeraakt wat het betekent om Gods geliefde kinderen te zijn, bijvoorbeeld door waar we zijn opgegroeid of door wat we hebben meegemaakt. Het boek *Dienst van bevrijding* legt in vogelvlucht uit wat bevrijding is. Het boek begint met een Bijbels fundament van waaruit theologische beschouwingen worden gegeven. Ten slotte worden pastorale richtlijnen gegeven. Het zijn summier richtlijnen.

Dit boek is een must voor iedereen, ongeacht of je nu katholiek bent of niet. Het geeft ook op een evenwichtige manier weer hoe bevrijding onderscheiden kan worden van exorcisme.”

– pastoor **Juan van Eijk**,
contactpersoon voor *Unbound* in Nederland